

## **drieluik met uil van minerva**

1

ik en mijn blonde  
oogopslag op de tram

kale man met hond  
gesluerde dame  
jongen in trainingspak

iedere stop een nieuw oordeel  
iedere blik brengt kleine  
wonden aan ik weet niet  
waar ik mijn ogen laten moet

2

“we doen aan alles mee”  
man bij de kassa

we deden altijd al  
aan alles mee

we zouden onze eigen burens  
verraden voor een vol vel  
kristalzegels

3

de stad beweegt op de maat  
van de klapwiekende vleugels

de straatstenen liggen er netjes bij

het was bij nader inzien  
allang duidelijk  
wiens ruiten  
we zouden ingooien

## **drieluik met ontsnapingsgevaar**

1

ik laat mezelf melkschuimachtig  
over de randen van de badkuip kolken

waaier uit als kwallenpopulaties  
naar het grote licht daarboven

hak schuldbewust mijn  
massaconsumerende armen af  
met iedere houw tien andere

raak metrisch vierkant de wanden vul de ruimte  
met mijn onmiddellijke aanwezigheid

en de wereld  
die onuitputtelijke dingenfontein

keert rechtstreeks in mij weer

2

ik manifesteer me op de raarste plekken  
begin mijn transactie met de

woekering

die mij ertoe verleidt  
om in te haken op haar groove  
weg te kijken als het hapert

om te vergeten hoe ik telkens opnieuw

hoe niet in vrije val  
maar hortend stotend struikelend

ik heb weinig nodig  
maar altijd iets een haakje  
om me vast te klampen niet  
weg te glippen

3

ik ben het de wereld verschuldigd  
om ieder moment totaal oorspronkelijk te zijn  
ieder moment opnieuw geboren te worden

alles in mij is onverbiddelijk aanwezig

er zijn lichaamsdelen  
waarmee je niet kunt hyperventileren

als je de opname  
comprimeert lijkt het net een lange  
ononderbroken schreeuw

## **drieluik met einde der tijden**

1

ik neem dagelijks de bus  
de bus is een heilige, loopt  
op biogas en beloftes over later

ik bereik iedere ochtend  
vóór het einde der tijden  
mijn bestemming

2

ik hoor iemand schreeuwen  
dat de wereld geen  
reserveband heeft

hoe iemand anders zijn biefstuk  
medium rare bestelt

ik weet niet wat oorverdovender is

ik lig met hoofdpijn op de bank  
tel de overgebleven momenten  
zesendertig, vijfendertig,  
enzovoort

3

ik heb spijt van alle pijnstillers  
die het me te makkelijk hebben gemaakt

nog meer dat ze  
onderdeel van me zijn geworden ik ze  
niet terug kan nemen