

huisstijl-

mannen met tuimelpluggen, zwanenhals
onder de arm trekken kabels, weten
waar het schuurt, het scheelt
wanneer de kauwen kabaal komen maken

kersenrood geboende vloeren verstroeven
wanneer mensen aanbellen met logo's
aan de voorkant
ze willen praten of er ooit een einde komt
ze willen stemmen, lege flessen voor de speeltuin nieuwe glijbaan
tegen spuiten

ik moet nog bolletjes kopen
voor de mezen
om te hangen-
nog een hekje
voor mezelf

die kamer met die tafel
met die lamp erboven schijnt
de mijne te zijn
ik fiets er vaak voorbij

traagschuim

ik ben verhuisd en de maan
is op het oude adres achtergebleven
en het spoor de brug de schepen

hier vaart 's nachts niets voorbij
hier hebben de mensen gras, terrasverlichting
hebben de mensen hobbydieren, huilbaby's

zonder water om in te slapen
leer ik slapen op een kussen
blijven liggen op de rug

hier wonen geen losse mensen
met nergens anders om naar toe te gaan
elk huis een kookeiland

nachtpijn, boormeel, kosten koper

op het plat dak hangt een meisje uit vaak
vouwt ze 's avonds een penthouse van ausdauer, rijstpapier
deur op kier, matje
met welkom erop

langer dan lief leeft een man steeds kleiner
zijn dikke trui krimpt, zijn broek met drie strepen
is nog van mijn broer geweest, over ausdauer gesproken
ook al is het donker maakt hij liedjes
niemand kan ze zien

in de uitbouw graaft iemand zich in
gangen van oude kranten
leest onder het eten, slaapt onder tafel, pist naast pot
de bange buurvrouw is bang voor brand en ongedierte

ben ik thuis in een huis zonder mat
weet je niet waar je je voeten moet vegen
draag slippers tegen splinters, krassen op kijkdagen
vraagprijs aan het raam
egel in achtertuin inbegrepen